

Mededelingen zondag 7 januari 2024, jaargang 21 nr. 1

(Facebookpagina: 'Kerken in Nijeveen en omgeving')

(www.gereformeerdekerknijeveen.nl)

Goedemorgen

In deze dienst gaan we ons verdiepen in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 3, vers 15-22. Hier zien we het moment waarop Johannes de Doper de doop van Jezus verricht. Lucas geeft weinig beschrijving van Johannes. Andere evangelisten vertellen wel iets meer over zijn verschijning. Johannes was gekleed in een ruwharen mantel van kamelenhaar en at sprinkhanen en wilde honing. Hij verbleef in de woestijn, ruiger en onherbergzamer kan niet! En nu is hij uit de woestijn gekomen, in de omgeving van de Jordaan. Maar het volk begrijpt hem verkeerd. Johannes, geconfronteerd met de verwachtingen van het volk dat hem aanzag als de Messias, wijst het volk op de superioriteit van degene die na hem komt. Johannes vertelt dat hij slechts met water doopt, maar degene die na hem komt, zal dopen met de Heilige Geest en vuur. Hij mag het aankondigen. Hij is als een heraut, die voor de komende koning uitgaat. Die als het ware op de bazuin blaast en dan roept: 'De koning komt!' Johannes komt met de oproep: Begin een nieuw leven en laat je dopen. Het hele volk liet zich dopen. Ook Jezus werd gedoopt. De doop van Jezus toont ook Zijn gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. De doop symboliseert niet alleen reiniging, maar ook het identificeren met de mensheid, omdat Jezus zich liet dopen tussen de zondaren. Toen Jezus na de doop aan het bidden was, ging de hemel open. Uit de hemel kwam de Heilige Geest naar Jezus toe, in de vorm van een duif. Hier wordt het werk van de Drie-enige God zichtbaar: de Zoon, Jezus, die gedoopt wordt, de Heilige Geest die in de vorm van een duif neerdaalt, en de stem van de Vader die uit de hemel klinkt. In de Bijbel is de duif een symbool van zuiverheid, vrede en de aanwezigheid van God. Hier zien we de bevestiging van Jezus als de Messias, degene op wie de Geest van God rust. Na de doop klinken er woorden uit de hemel. De woorden van de stem uit de hemel, 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde,' benadrukt de unieke en liefdevolle relatie tussen de Vader en de Zoon en die woorden zijn een krachtige echo van oude profetieën uit het Oude Testament. In Psalm 2:7 belooft God: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt,' en Jesaja 42:1 spreekt over een gekozen dienaar in wie God vreugde vindt. De woorden van de stem uit de hemel, 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde,' zijn een sleutelmoment waarin de Messiaanse identiteit van Jezus wordt bevestigd en de eeuwenoude beloften van God in vervulling gaan. De doop is het begin van een weg. Voor Jezus, maar ook voor ons allen. De doop is een begin, waarna hopelijk nog een hele weg volgt. Maar kijk nog eens terug op uw of jouw doop. Het overdenken van je doop geeft je de kans om dankbaarheid te uiten voor Gods genade. Door terug te kijken op je doop, kun je ook beoordelen hoe je bent gegroeid in je geloof sinds die tijd. Het stelt je in staat om na te denken over de stappen die je hebt genomen en welke stappen je nog wil nemen. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden en een goede dienst toegewenst.

Zondag 7 januari 2024

Voorganger	: Ds Marjan van Hal
Ouderling van dienst	: Klaas Neutel
Organist	: Arjan Kroes
Collectes	: 1. Diaconie; 2. Kerkbeheer; de uitgangscollecte is voor het bouwfonds
Oppasdienst 7 januari	: Anneloes Oort
Koster	: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760 Email: koster@gereformeerdekerknijeveen.nl

Kindernevendienst en
Zondagsdienst :

Pastoraat

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. Aaldert Kroes, Revalidatie centrum Reestdal, afd. 2 kamer 12 en worden gebracht door Carla de Boer.

Meeleven

Dhr. H. Kroes (de rietdekker) KBB 43 is opgenomen in het ziekenhuis te Meppel en aanstaande dinsdag wordt Harm geopereerd in Zwolle voor een openhartoperatie.

Voorbedeboek

Voorbeden kunnen in het voorbedeboek worden geschreven of gemeld worden in de kerkenraadskamer.

Contactpersoon pastoraat Hervormde Kerk

Contactpersoon pastoraat: Roeleke Hoekman, Lijsterstraat 22, tel.06 -11070647.

Contactpersoon pastoraat Gereformeerde Kerk

Contactpersoon pastoraat: Mw. Sita Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 06-10778946

e-mail: pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl

Agenda en overige mededelingen

Aanspreekpersonen Hervormde Kerk

Pastorale dingen: Roeleke Hoekman, Lijsterstraat 22, tel 06 11070647

Voor bestuurszaken kerkenraad etc.: Gea Veeloo, email: scribahervormdnijeveen@gmail.com, tel.: 06 24988327

Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Anneke Bos (koster), Dorpsstraat 58, tel 0522 475783, email: bos852@kpnmail.nl

Aanspreekpersonen Gereformeerde Kerk

Pastorale dingen: Sita Zuidema tel. 491512, email: pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl

Voor bestuurszaken kerkenraad etc.: Anje Lalkens, email:

scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl.

Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Jenny van Gijssel, De Veurdele 43 Nijeveen, email: preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl
telefoonnummer: 06-15400837.

Koffieochtend

Komende **vrijdag 12 januari** organiseren we weer een koffieochtend. **Vanaf 10.00 uur** in de **Gereformeerde Kerk**.

In het verleden was dit altijd een succes. Helaas mede door corona is daar de klad in gekomen.

Graag willen we dit weer gaan opstarten, gevoed door de roep dat daar behoefte aan is. Kom je ook? Opgeven hoeft niet, maar als je graag opgehaald wilt worden, neem dan contact op met Jennet van Dijk 06-47240342.



Fries mannenensemble in de zangdienst 21 januari



Velen zullen direct terugdenken aan de keren dat zij in Nijeveen hebben opgetreden, weergaloos mooi was het. Het Fries mannen ensemble staat o.l.v. Klaske Deinum. Zij willen met hun zang Gods liefde en warmte overdragen op andere mensen. De opbrengsten van hun optredens schenken zij aan een aantal goede doelen zoals 'Nobody's Child', in Sri Lanka. Ook worden er mooie CD's verkocht na de dienst, maar ook via internet.

De entree is gratis, de schaalcollecte aan de uitgang is voor de goede doelen van het Fries mannenensemble. Welkom en zing samen met hen, Hem de eer. De aanvang is om **19.00 uur in de Gereformeerde kerk te Nijeveen**
De zangdienstcommissie

Oproep Voedselbank Meppel, helpt u mee?

Elke bijdrage telt! Deze producten zijn zeer welkom: **afwasmiddel, tandpasta, koekjes, koffiemelk en kippensoep**. U kunt de producten inleveren in de bakken in de drie kerken. Ook kunt u de producten contactloos inleveren bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13. Bij de voordeur staat een grijze bak met deksel, die regelmatig wordt geleegd. Een donatie helpt ook. Als u een donatie over wilt maken, kan dat op rekeningnummer: NL55RABO0101056672, Stichting Voedselbank Zuidwest Drenthe.

Liederen:

Voor de dienst :

Tijdens de dienst: Lied 280: 1, 2, 3, 4; Lied 280: 5, 6, 7; Loflied: 880; Lied 526: 1, 2; Lied 353; Slotlied: 530

Mededelingen zondag 7 januari 2024 jaargang 21 nr. 1



Adres Hervormde Kerk: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen
Adres Gereformeerde Kerk : Dorpsstraat 7, 7948 BL Nijeveen
Websiteadres Hervormde Kerk: www.hervormdegemeentenijeveen.nl
Websiteadres Gereformeerde Kerk : www.gereformeerdekerknijeveen.nl
Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13
allmarad@home.nl Tel. doorgeven kan ook via:
0522- 491141