

Goede Vrijdag 2022



De kruisiging van Joseph Beuys

Onze hulp

Drempelgebed

F. Dostojewski, fragment uit 'De gebroeders Karamazow'

NLB 556, 1 en 2

De bloemschikking

Het laatste avondmaal

Zoals geschreven staat:

*De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen,
bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft.*

Joh. 15, 13

Jan Veulemans: Een lied naar Pasen. 1. Donderdag

NLB 379

Twee woorden van Judas

R. Kok, Ik heb jou lief

D. Terwier, Ik kus jou op de wang

NLB 565, 1 en 2

Getsemane

Zoals geschreven staat: Daar lag een tuin..
Johannes 18, 1b

G. Smit: Getsemane

S. Vestdijk, Waakt met mij

NLB 582, 1.2.3

De jongeling

Zoals geschreven staat: Een jongeman volgde hem met slechts een linnendoek om het naakt lijf' ze grepen hem vast. Maar hij liet de doek achter en vluchtte naakt weg.
Markus 14, 51-52

M. van der Plas: De rijke jongeling 2

De kruisweg

Zoals geschreven staat: Een grote massa mensen volgde hem
Lucas 23, 27a

C. Guirlande, Ik loop achter Uw kruis

C. Weiss, De man van smarten

Lied: NLB 561

Sterven

Zoals geschreven staat: Het is volbracht
Joh. 19, 30a

M. Nijhoff, De laatste dag

NLB 590

*Zoals geschreven staat:
Ze bonden het lichaam van Jezus in linnendoek,
samen met de kruiden,
zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis.*
Joh. 19.40

G. Smit, Nacht op Golgotha

Wij verlaten in stilte de kerk.