

Onze kerk wordt Barbarakerk!

Omdat we in een fusieproces zitten van de drie kerken in Nijeveen, bestaat de hervormde kerk Nijeveen binnenkort niet meer. We zijn dan één protestantse kerk in Nijeveen. Onze kerk is ooit gewijd aan de heilige Barbara. Waarschijnlijk is zij in Nijeveen beland omdat hier veel boerderijen met rieten daken zijn.

Zij is n.l. patrones van o.a. brandweerlieden geworden. Dat heeft met haar levensverhaal te maken. De vader van Barbara liet haar in een toren opsluiten zodat zij niet kon doen wat zij zelf wilde maar onder zijn gezag en bescherming bleef. Zij bekeerde zich tot het christendom, een gruwel in de ogen van haar vader. Toen zij uit de toren ontsnapte, maar later weer werd gevonden, liet haar vader haar martelen met brandende fakkels en liet haar weer opsluiten. Maar zegt het verhaal: haar wonden werden door engelen gestreeld met pauwenveren en genezen en zij kreeg brood en wijn aangereikt. Ze zag er na elke verwonding nog mooier uit. Barbara werd uiteindelijk onthoofd door haar vader volgens de legende. Maar haar vader werd op dezelfde dag door de bliksem getroffen en stierf ook. Haar functie als beschermheilige tegen brandgevaar en blikseminslag komt hiervandaan.

Wat is de betekenis van Barbara, wat kunnen wij nog met haar?

Barbara is de dochter die haar weg niet door de vader laat bepalen, maar haar eigen weg gaat. Ze is daarmee de belofte voor de vele dochters die lijden aan "vaderwonden"; psychische verwondingen die door de eigen vader zijn toegebracht, zegt de bekende monnik Anselm Grün over haar. Het verhaal laat zien dat de dochter niet zonder meer en uitzichtloos is aangewezen op haar vader. Een engel begeleidt haar en voert haar tot het ware leven.

De boodschap is dus: Vertrouw op jouw eigen weg. Ontsnap met Barbara uit de toren van je oude levenspatronen. Ga je eigen weg naar vrijheid en leven. Zelfs al lijkt de toren met zijn dikke muren je geen schijn van kans te geven, je mag vertrouwen op de kracht die in je is, de kracht die leeft onder alle pantsers van innerlijke en uiterlijke dwang. Vertrouw op de engel die je begeleidt en bevrijdt uit de kerker, die in je gevangenis komt om je wonden te strelen met pauwenveren, te helen en jou je oorspronkelijke schoonheid te geven.

4 december is de dag waarop Barbara wordt herdacht. Het idee is om er dan in elk geval aandacht aan te schenken en de kerk officieel in te wijden als Barbarakerk!

Marjan van Hal

P.s. lees ook de mooie column van Herman Slurink:

<https://www.zwartsluisactueel.nl/2021/11/27/de-sint-barbarakerk-column-herman-slurink/>

